

# Shine Your Light



Sjavoe'ot, het Wekenfeest, is de afsluiting van Pesach en het slotfeest van de voorjaarsfeesten. Ook het feest waarin het tijdstip van het ontvangen van de Thora bij de berg Sinai gevierd wordt. God Zelf sprak tot Zijn volk, niet via een profeet, maar rechtstreeks; en Hij daalde neer in vuur (Exodus 19:18).

Dankzij het heengaan van Jezus (na Zijn dood en opstanding) is de Heilige Geest gekomen (Johannes 16:7). *De Geest van de Waarheid, Die in ons wil wonen en ons de weg wil wijzen en ons in alles onderwijst* (Johannes 14:26). Zoals de Heere voorzegt heeft in de belofte dat Zijn wet/ onderwijzing (Thora) *in hun binnenste gegeven zal worden en in hun hart geschreven* (Jeremia 31:33).

Rechtstreeks contact; en deze vervulling van de Heilige Geest was op de dag van het Pinksterfeest o.a. te zien aan *de tongen van vuur, die zich verdeelden* (Handelingen 2:3).

*Jezus is het ware Licht dat in de wereld is gekomen en ieder mens verlicht* (Johannes 1:9). *Wie Hem volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het Licht van het Leven hebben* (Johannes 8:12). Jezus sprak tot de menigte en tot ons (Mattheus 5:14) *u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen* (Shine Your Light).

Zoals ook de (gouden, 7 armige) kandelaar/ menorah voortdurend voor het Aangezicht van de Heere scheen (Leviticus 24:4) in het heilige gedeelte van de tabernakel en tempel, waar verder geen daglicht was. De 7 stelen, olijfolie en vlam zijn symbolen van de bediening van de Geest (Openbaring 4:5).

Sjavoe'ot wordt ook wel de dag van de eerstelingen genoemd, aangezien in deze periode het maaiseizoen begon. Op Sjavoe'ot werd uit naam van het hele joodse volk een tarweoffer gebracht als dank aan God dat de tarwe goed gegroeid was. Bij de oogst is het een uiting van genade aan armen om niet alles te oogsten, maar ook voldoende te laten liggen voor hen die dat nodig hebben (Ruth 2). *Laat uw licht zo schijnen* (Mattheus 5:14)!